

# SLARAFFPOSTEN 2018

Fredag 27. Juli 2018

## Lejrledelsen siger tak for i år!

I år har Slaraffenlejren haft glæden af at have 71 dejlige børn fra Odsherred og Nordsjælland med på ferielejr i Ungdommens Røde Kors-regi. Ca. 50 frivillige hjælpere har i en uge givet alt hvad de har, for at give ungerne en oplevelsesrig og uforglemmelig sommerferieoplevelse, som de vil huske i mange år fremover. Lejren køres 100 procent på frivillige kræfter, og trods et stramt budget er det lykkedes at skruet et fantastisk program sammen. Det kan du læse om på de næste sider. Vi glæder os til at gøre det hele igen næste år!

Kærlig hilsen

Friia, Ida, Trine og Michael



## Søndag: Ankomst

Børnene ankom og blev delt ind i grupperne: Nissebanden, Detektiverne, Rolatorbanden, Håndværkerne, Jedi-skolen, Los Bandidos, SGU. og KWA. Børnene blev fordelt i sovehuset, og fik en rundvisning med deres nye gruppe. Straks efter første samling gik aktiviteterne i gang og de forskellige hold gik i gang med deres holdaktiviteter. Endeligt blev dagen sluttet af med boldspil, hoppeborg og fællessang, før alle børnene blev lagt i seng.

## Mandag: Hike og hjemmehygge

Mandag morgen startede alle børnene med at lave aktiviteter sammen, men efter frokost blev de delt op. De større af børnene tog afsted på vandretur ud i skoven, hvor der blev lavet madpandekager, sunget sang og så sovet i bivuakker som børnene selv byggede.

Og mens de store var ude og nyde naturen afholdt de mindre børne-OL derhjemme, og efter af have dystet i en masse sjove opgaver og have brugt dagen i den varme sol, sluttede de dagen af med en omgang dejligt nedkølede vandplaskeri. Aftenen blev sluttet af med hjemmebiograf og popcorn.



### Tirsdag: Hjemkomst og hygge

Mens de små stadig havde lejren for sig selv, blev der afholdt Den Store Bagedyst, sendt breve til pennevennerne og lavet gipsmasker.

Efter at de store var kommet hjem, havde fået et bad, og var kommet sig over alle indtrykkene fra naturen, blev der sat gang i en større række fællesaktiviteter: En gruppe af børnene kom ud og fik den store rundvisning på Genbrugscenter Nord, andre lavede skuespil, vandkamp, wellness eller skød til måls med luftbøsse. Og selvfølgelig var der også lige tid til at knytte et armbånd eller få lavet en hårdut under vejs.



### Torsdag

I dag startede vi stille ud med meditation i haven, hulebygning i skoven og master-chef arrangement i køkkenet, for så efter frokost at starte op i barbershoppen og dulleboden. Børnene skulle nemlig om aftenen til Hawaii-fest, som de selv havde arrangeret, om aftenen, og de skulle selvfølgelig alle se brand-godt ud. Køkkenet kokkererede selvfølgelig den store suppe-steg-og-is-middag, med michelin-grøntsagssuppe, højreb og pind-is til festen, der blev skudt af med lejrens helt eget talent-show, hvor børnene selvfølgelig brillerede.



### Onsdag: Liverollespil i skoven

Lige efter morgenmaden blev ungerne delt ind i mindre eventyrer-grupper. Og så gik de ellers straks i gang med at klippe kostumer og lave rollespils-våben. Efter frokost drog vi i samlet flok ud i "Dunkelskoven" hvor borgmesteren af "Aggersborg" ventede på os, fordi han håbede at vi sammen kunne besejre den farlige dæmon *Be'elzebub*. Derfor måtte børnene samarbejde i deres grupper om at løse en masse forskellige eventyr i skoven, sammen med 15 seje professionelle rollespillere, alt imens at den onde *Be'elzebub* luskede rundt i skoven.

Da vi endelig var kommet hjem til lejren og havde fået aftensmad, havde børnene klaret så mange opgaver at der kunne hidkaldes en god engel til at besejre dæmonen, hvilket foregik på boldbanen midt på skolen, til stor begejstring for alle involverede.



### Fredag: Ønskeskyen

I år introducerede vi et koncept vi kalder for *Ønskeskyen*. Det går ud på at børnene i løbet af ugen kan ønske hvad de godt kunne tænke sig at lave i løbet af fredagens ude-af-huset aktivitet, og dette resulterede i en Tivoli-tur, bowling og svømning i DGI-byen, laser-tag og softice, en strandtur, og endeligt shopping i Hillerød.

**Tak for en rigtig god uge!**