

Slaraffentidende 2013



Velkommen

Et år er gået, og en ny Slaraffenlejr er klar til at gå i gang. Hos de frivillige hjælpere kribler det – næsten allerede fra det tidspunkt, hvor man sidst har sagt farvel til børnene. Forberedelserne starter tidligt i det nye år, og det hele kulminerer i uge 30, hvor lejren sætter i gang

Scenen er sat. Ellehavegaard danner med de naturskønne omgivelser en fremragende scene for en uge fuld af sjov, hygge og aktiviteter.

Ankomst

På dagen, hvor børnene ankommer, er alle spændte. Børnene kommer ind i gården, hvor de bliver inddelt i deres grupper.

Børnegrupperne er i år defineret ved lande - f.eks. den afrikanske "Zulu-gruppe" og den mexikanske "Amigo-gruppe". Her får de et personligt navneskilt, som er lavet særligt til dem og efter landets kendetegn – Kina-gruppen får f.eks. navneskilte i pandaform.

For nogle børn er alt nyt, mens andre har været på lejren før. Når de har fundet deres værelse, valgt en seng og evt. sendt mor eller far afsted, starter Slaraffen-eventyret for alvor: Nu er det tid til at opleve, lege og få en masse nye venner.



En tilfældig dag på Slaraffenlejr:

- 7:00-8:30: Løbende morgenmad
- 9:00-12:00: Aktiviteter: fisketur, rollespilsvåben, konstruktion af jungle og make-up workshop
- 12:00-12.30: Frokost
- 12:30-13:00: Oprydning på værelserne
- 13.00-13:30: "Fiduserne" kommer
- 14:00-15:00: Bank og kiosk
- 15:00-18:00: Aktiviteter: wellness, fodbold, vandkamp, glidebane
- 18:00-19:00: Aftensmad
- 19:00-20:00: Fri leg, mulighed for at lave badges, tegne og spille spil
- 20.00-21.00: Bålhygge med sang
- Sengetid: Godnatlæsning, godnatsnakog så søvn :)

Citat

Barn til voksen: "Du er alligevel meget sej. Du minder lidt om ham skolevikaren – Gunnar – fra Terkel i Knibe."





Når jeg bliver stor, vil jeg være maler

Den anden dag på lejren starter med en præsentation af lejrens tema. Det sker ved samlingen i gården, hvor en konge og en dronning pludselig dukker op, efterfulgt af to aliens i en grøn og en rød heldragt. Ude hos børnene summer det af spænding og gætteri om, hvorvidt der mon er tale om rigtige aliens – eller om det mon er nogle af de fjolde voksne, der har klædt sig ud. Kongen fortæller, at de to aliens har stjålet verden og spørger børnene, om de vil hjælpe med at bygge den op igen. Det råber børnene ”Jaaa” til.

Resten af dagen går bl.a. med at bygge en pyramide, Eiffeltårnet, Den Kinesiske mur, en østrigsk bjergtunnel og en regnskov i baghaven. Børnene hjælper ivrigt til. En lille dreng i stor maler T-shirt står inde i tunnelen med en malerulle i hver hånd og maling i håret. En af de voksne spørger, om han vil være maler, når han bliver stor. Han svarer, at han ved slet ikke ved, hvad han vil være. Efter en tænkepause tilføjer han: ”Jeg har simpelthen malet så meget nu, såh... jeg vil være maler, når jeg bliver stor. Det vil jeg.”



På hike med de store

Om aftenen tager de ældste børn på hike, og de bliver lagt i seng efter snobrød og aftenhygge. Men kort efter bliver de under stort postyr vækket og bedt om at mønstre ved bålet – lettere forvirrede og med frygten for en opsang for ikke at være stille, titter de frem. En dreng er skarp i opfattelsen og råber: ”Nej, det er sikkert et natløb!”

Den næste time løber børnene rundt i terrænet ved Arresøskov, hvor de gætter gåder, samler puslespil, finder sølvkugler og prøver at fremkalde billeder af genstande gemt under et tæppe.

Citat

Voksen: ”Tror du, at du skal være tegner, når du bliver stor?”

Barn: ”Nej. Til den tid har jeg et liv.”

Trætte og stadig lettere forvirrede hopper de i seng igen. Det har været en lang dag, som også har budt på jodlen, mad over bål og et kig ud over Arresø fra et udkigstårn.

Morgenen efter bliver der pakket sammen, og der vandres tilbage til lejren. En begivenhedsrig tur ud af huset på hike er ved at nå sin ende.



”Fiduserne kommer nu!” skriger et barn til de andre, som står klar på værelset. Tre vsæner med paryk, fjollet tøj og skøre briller kommer gående ind og taler med underlige stemmer. ”Hvem sover her?” siger én af dem og peger på en seng, hvor dynen ligger lidt krøllet. De små piger byder dem på vand og fortæller engageret om, hvordan de har ordnet og gjort ved. Efter tjek og kommentarer er fiduserne på vej ud. Pigerne løber efter dem. ”Det gik så hurtigt, kom tilbage! Kan vi ikke få en chance mere!?” råber de i munden på hinanden, mens fiduserne målrettet er på vej til næste værelse, hvor en lige så ivrig flok drenge allerede har kastet sig over dem. Sådan fortsætter det, til fiduserne har været på alle værelser og i alle telte, hvor de store børn sover.



”Fiduserne kommer!”

Hver dag, når børnene har spist frokost, skal de rydde op og gøre rent på værelserne. Når de er færdige, kommer ”fiduserne” og bedømmer værelserne, og børnene får karakterer. Fiduserne ser underlige ud og har skøre stemmer, og de elsker renlighed og oprydning mere end noget andet.

Stemningen er høj, inden fiduserne kommer. På et pigeværelse har de små piger stillet alle deres sko på rækker foran døren, og sengene er redt. De har pyntet med blomster og lavet et skilt med skriften: ”Velkommen fiduser”. De små piger er sågar flere gange blevet stoppet i at slæbe en tung, fyldt gulvspand ind på værelset for at vaske gulv uden for ”rengøringstiden” for måske at kunne score højere point. En lille, storsnakkende pige hopper ivrigt rundt foran døren, inden fiduserne kommer. ”Vi har brugt så meget tid på at ordne på værelset og gjort os utrolig umage, så nu håber vi virkelig, at fiduserne synes om det,” beretter hun.



Citat
Barn til voksen: ”80’erne ringede, de vil gerne have deres tøj tilbage.”



Bingo banko

Onsdag er der bingo banko. Haven er indrettet med bankoborde, og børnene sidder klar. To af de voksne kommer ind klædt ud som gamle bankodamer. De får uddelt bankoplader - der er rift om dem.

Bingo banko er en meget populær aktivitet. Alle siddepladser er optagede, og enkelte vælger enten at sætte sig på græsset eller finde andre alternative steder at sidde. Der er næsten stille, selvom der er så mange børn og voksne samlede på ét sted. Koncentrationen er stor.

"67," bliver der råbt. Børnene krydser koncentreret af på deres plader. "Jeg havde 68, det var tæt på," siger en dreng. "Er 67 et 6-tal og et 7-tal?" spørger en anden. Der går ikke lang tid, før den første råber "Bingo!" Pladen bliver godkendt af de to udklædte bingoværter, hvorefter en pose bliver rakt frem, hvorfra vinderen tager en præmie op. "En opvaskebørste??" Børneflokkene kigger måbende på de to værter, som upåvirket fortsætter legen.

På trods af spøjse præmier som et glas med sardiner og sveskegrød er bingo banko hvert år et tilløbsstykke, som holder børnene både koncentrede og interesserede i længere tid for: "Det handler jo om at vinde". Det siger en 11-årig pige i hvert fald.

Jeg slog min sjipperekord!

Alle ser frem til den store vandkamp, hvor både børn og voksne bliver kølet ned i sommervarmen ved på skift at give hinanden buksevand. Der grines og skrives.

Ved siden af vandplaskeriet hopper en mindre gruppe børn i sjippetov. Særligt én sjipper udmærker sig. Han starter med 32 sjip i træk, hvilket han er temmelig stolt over. Lidt efter er han oppe 59. Stemningen stiger, og flere børn kommer til for at sjippe og tælle i takt.

Hver gang den dygtige sjipper slår sin rekord heppes og klappes der. Da han når op på 108, ryster hans ben, og han er træt, men stadig topmotiveret for at fortsætte: "Jeg bliver ved, til jeg slår den! Jeg ved, jeg kan!" Tilskuerne følger med i udviklingen, og de voksne husker ham på, at han skal drikke vand. Man tror, det er umuligt, men lidt efter er han oppe på 135 sjip. Seancen kulminerer i hele 208 sjip, og publikum måber. "Hvordan gør du det?" spørger en tilskuer. "Den hemmelighed røber jeg aldrig," svarer den succesfulde sjipper.

Fodbold i Slaraffenland

En dag bliver en stor fodboldkamp sat i gang. Tilskuerne griner højlydt, da én af de voksnes shorts sprækker fra knæet og op til lysken. Lidt gaffatape lapper shortsene, og kampen kan gå videre. Solen bager intenst på over mere end 25 børn og voksne, der har gang i en drabelig fodbolddyst, hvor det hurtigt ses, hvordan fælleskabet mellem hjælpere og børn udfolder sig.

Vi spiller hjælperne mod børnene, og det er tydeligt, at begge hold jagter sejren. Råb som ”Spil nu bolden!”, ”god aflevering” og ”yeaaahhh” flyver gennem luften under den brændende sol. Selvom niveauet er meget forskellige, er der plads til alle, og derfor er fodboldkampene altid en aktivitet for hele lejren.

Denne kamp er en bølgende begivenhed. Enhver smuk detalje bliver på den kompakte bane efterfulgt af en syngende tackling. En lille dreng scorer og jubler sammen med sine kammerater på en nøje planlagt måde, som efterlader store smil hos alle deltagere.

Ude på sidelinjen bliver der også gået til stålet, hvor de tilseende alle jubler til en favorit, ser en skæv detalje eller griner af et uheldigt kiks.



Så er der stemning!

Onsdag har alle lært hinanden godt at kende. Humøret er højt, fordi verden er blevet genopbygget, og der er blevet lavet massevis af badges, lagt neglelak, spillet spil og daset i skyggen fra den stadig bagende sol.

Men så kommer kongen og dronningen igen på besøg. De fortæller, at der mangler noget i den nye verden – de synes ikke helt, de kan ”mærke” stemningen fra verdensdelene. Derfor bliver der lavet stemningsoplevelser rundt omkring i haven, hvor man f.eks. kan gå en tur i en jungle og høre lydene fra dyrene. Man kan også dufte røgelsespinde og lytte til liflige mellemøstlige toner mellem et hav af puder og tæpper på græsset.

Verden synes efterhånden komplet, og de stygge aliens er ikke til at se i miles omkreds.



Men ...

Så let skal det selvfølgelig ikke gå. Torsdag står det ned i stænger, og kongen og dronningen kommer igen på besøg. Noget er under opsejling. De kongelige fortæller, at de frygter et nyt alien-besøg, og at børnene skal være beredte på kamp. Heldigvis ved de, at aliens ikke kan lide renlighed, så derfor styrter alle ud i haven for at samle alt det skrald, de kan finde – og det er meget.

Alien-attack!

Dagen fortsætter med flere stemningsoplevelser, men pludselig skal alle samles. De onde aliens er kommet igen og er nu igang med at ødelægge den nye verden! Børnene styrter om i haven og begynder at tyre vandballoner efter rumvæsnerne, for aliens kan nemlig ikke tåle vand. Efter en kort, men intensiv kamp vinder Slaraffen-ungerne en overbevisende sejr, og alle jubler.

Det skal selvfølgelig fejres. Derfor bliver der om aftenen afholdt en kæmpe stor fest, hvor alle børnegrupper har forberedt hver deres fantastisk flotte show, og publikum er ellevilde. De voksne laver fjoledede optrædener med ballet og boyband-sang. Derefter er der discodans og sodavandsdrinks, og til slut bliver en masse heliumballoner sluppet løs, hvorpå børnene har skrevet deres ønsker.



Tak for i år

Lejren bliver afsluttet med en dejlig tur i Sommerland Sjælland om fredagen. Her nydes bl.a. det store vandland, gokarts, rutsjebaner, junglesti og ikke mindst hjemmebragt mad og slik.

Sommerland er altid en dag med en masse glade børn og hjælpere, og denne dag er ingen undtagelse. Tak for en fantastisk Slaraffenlejr – vi glæder os allerede til at se verdens bedste børn igen til næste år.

Kærligst fra

Hjælpere og lejrledere på Slaraffenlejren

Se mere på: www.slaraffenlejr.dk

